

05.04.2023: xəbər

Article by History and Archeology Department Head in "Türkiye" Newspaper

An analytical article by the head of Khazar University History and Archeology Department Dr.Telman Nusratoglu entitled "The Future of the Turkish World and May 14 Elections" was published in the April 2, 2023 issue of Türkiye's leading newspaper "Türkiye".

The article can be read through the following link:

<https://www.turkiyegazetesi.com.tr/kose-yazilari/genis-aci-fikir-ve-tartisma/turk-dunyasinin-gelecegi-ve-14-mayis-secimleri-637547>

Tarix və Arxeologiya departamenti müdirinin məqaləsi "Türkiyə" qəzetində

Xəzər Universiteti Tarix və arxeoligiya departamentinin müdürü Dr. Telman Nüsərətoğlunun "Türk dünyasının geleceği ve 14 Mayıs seçimleri" adlı analitik məqaləsi Türkiyənin aparıcı qəzetlərindən olan "Türkiyə" qəzetiinin 2 aprel 2023-cü il tarixli nömrəsində dərc olunmuşdur.

Məqaləni aşağıdakı link vasitəsilə oxumaq olar:

<https://www.turkiyegazetesi.com.tr/kose-yazilari/genis-aci-fikir-ve-tartisma/turk-dunyasinin-gelecegi-ve-14-mayis-secimleri-637547>

Türk dünyasının geleceği ve 14 Mayıs seçimleri



DOÇ. DR.
TELMAN
NUSRETOĞLU

Azerbaycan Hazar Üniversitesi Öğretim Üyesi
Türk-İslam Araştırmaları Merkezi Başkanı

Dünya, karmaşık geopolitik mücadele ve şekillenme devrine doğru sürüklenecektir. Avrasya'nın en kilit noktalarında bulunan Türk devletlerinin nasıl bir gelecek dizayn edecekleri ise yakında Türkiye'de cereyan edecek siyasi süreçle doğrudan alakalıdır.

DünEDA Hâlihazırda çok ciddi geopolitik mücadele, kutuplaşma ve paylaşım savaşlarının yaşadığı herkesin malumudur. Yeni dünya düzeninin buna bağlı olarak global sistemin geleceğiñinden geçmektedir. Çok yönlü güç merkezlerinin varlığını da düşünecek olursak, birçok amilin ve muhtemel merkezlerin karmaşık rekabetini anlamak ve ona göre salınlıkları için ciddi zeka ve tecrübe gerektirek değişim sürecinin itirakçısıdır.

BÜTÜN SÜREÇLERE HAZIRLIKLI OLMAZIY

Tabii ki bu karanlık ortamda meydana gelmesi muhtemel geopolitik afetlerden hazırlıklı olmak kadar az kayıpla çıkmak, sahayı kendi lehimize çevirmek için muhtemel bütün senaryolar hazırlıklı olmak elzemdir. Kritik bir coğrafya yeriyle Türk-İslam dünyasının doğru siyasi, ekonomi, askeri hedefler ve hizaya giden entegrasyon sürecinde yeni dünyadan kudretli güç merkezlerinden bin olma fırsatı bulunduğu gibi, global güçlerin nüfus mîcadelelerinin hedefi hâline gelme riski de mevcuttur.

Hâlihazırda; dev sanayisi, yüksek teknoloji hamleleriyle Çin'in yükselişini, ABD'nin dünya egemenliğini kendi elinde tutmak için gösterdiği çabaalanı, Rusya'nın işgalleri ve yeni genelme iddialarıyla global sistemde esas aktörlerinden biri olarak "Ben de varım" duruşunu, NATO'nun büyüğün çabaalanı ve Almanya, Rusya, Fransa-Rusya ya- kınılaşmasıyla Ukrayna meydânında engellemesine nereye dek Avrupa Birliği'nden yeniden formülasyonu gözlemeylektir.

Çin, beklenmedik bir hamleyle İslam dünyasının iki uc'u ve zıt üssünü, Suudi Arabistan ve İran'ı uzlaştıracak ABD'ye mesai göndermemiştir. Ayrıca İran rejiminin iç ve dış faktörler açısından kapılmıştır, zarureti çevrilen deprem ve dönüsüm süreçinin, körsevel ve bögesel politikalardan gelişimini etkisi ve Azerbaycan-Ermenistan ihtilafının bu geopolitik mîcûdeleşmenin içinde hangi istikamete yönleneceğiyi ayrı siyasi meseleler olarak gündeme getirmiştir. Tüm bunları bir planunda, stratejik bir coğrafya olarak Avrasya'nın en kilit noktalardan bulunan Türk devletlerinin nüfus ile gelecek dizayn edecekleri, yukarıda bahsetmeye çalıştığımız hazırlıklardan, bu gücün lokomotifi olan Türkiye'den cereyan edecek siyasi süreçle doğrudan alakalıdır.

Unutulmamayıci Türk devletleri, yukarıda dejindigimiz gibi güç merkezlerinin çarkı çatışmalarının kesişme noktasında bulunmaktadırlar. Tüm güçler, yeni dünya düzeninde daha etkili konuma sahip olma adına taretçilik yolları, stratejik koridorlarda hâkimiyet, coğrafi avantaj, demografik potansiyel ve tarihin denileninden gelen güç yükselişini dikte edenler olarak Türk-İslam dünyasına nüfus etmeye çalışmaktadır. Bu manada Türk-İslam dünyasının ana karargâhı sayılan Türkiye, son derece önemli bir role sahiptir. Türkiye'nin savunma sanayisinden harici siyasetine, özellikle son 20 yılda gerçekleştiği millî politikanın devam ettilerini, bu nedenle evrâşânanın etkili halini-



AZERBAYCAN'DA 30 YILDIR İZLENEN SİYASET SONU VERDİ

Azerbaycan'ın tarihî zaferi ile sona eren 44 günlük "Vatan Savaşı" gösterdi ki, Azerbaycan-Türkîye kardeşliği ve stratejîğin işbu etime platforma üzerinde getirilmesi, aynı zamanda zâher getirilmesi, aynı zamanda Türk dünyasının birliği, birliği, daha hızlı entegrasyon ve birlikte daha katıtı adımların atılmasıdır. Orta meydanla getirilmiştir.

Genelikle Azerbaycan'da devlet 30 yıl süre zarfında topraklarının dğumlu Zengilan şehrinin Ermeniler tarafından işgal edilmesi, sona eren 44 günlük "Vatan Savaşı" gösterdi ki, Azerbaycan-Türkîye kardeşliği ve stratejîğin işbu etime platforma üzerinde getirilmesi, aynı zamanda zâher getirilmesi, aynı zamanda Türk dünyasının birliği, birliği, daha hızlı entegrasyon ve birlikte daha katıtı adımların atılmasıdır. Orta meydanla getirilmiştir.

En zorlu şartlar altında birbirinden kardes yardımını esirgemeyen ortak tarihi, kader birliğinde ve millî ruha rağmen 90'lı yıllarda Azerbaycan ağır istiklal ve millî devlet kurma mîcûdesi veriken, Karabağ'daki inançları Ermeni zulmünden kurutmak için ikili helikopter Ankara'dan alamadığı zamanlar da olmuştur. Fakat 44 günlük Karabağ Savaşı'nın en şiddetli günlerinde Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, yabancı basın sorularını

cıkıyan Azerbaycan'a doğup büyüğüm Zengilan şehrinin Ermeniler tarafından işgal edilmesi, sona eren 44 günlük "Vatan Savaşı" gösterdi ki, Azerbaycan-Türkîye kardeşliği ve stratejîğin işbu etime platforma üzerinde getirilmesi, aynı zamanda zâher getirilmesi, aynı zamanda Türk dünyasının birliği, birliği, daha hızlı entegrasyon ve birlikte daha katıtı adımların atılmasıdır. Orta meydanla getirilmiştir.

FIRSATLAR HEBA EDİLMEMELİ

Türkiye'nin özelleşmiş 20 yılda gerçekleştirildiği politikanın devam ettirilmesi, Türk coğrafyasının istikbali bakımımdan ve büyük ehemmiyet taşımaktadır.

Fazla maalesef karşındaki cephenin, yanı Atılı Masa'nın durumu farklıdır. Daha doğrusu, dünyada daha da karanlık bir geleceğe sürüklendiği bir dönemde karıştırın hem valih bir siyasi konspekt hem de Erdoğan gibi güçü bir lideri bulumamaktadır. Millet İttifâkî'nın birbirinden farklı hem de birbirine taban taban zıt, hatta şereflere de bakışları da birbirini tekzip eden siyasi güçler tarafından temsil edildiğini de özellikle vurgulamak isterim. Aslında seçim öncesi farklı partilerin bir biraya gelerek oluşturdukları koalisyonların ortaya çıkışması doğaldır. Lakin Millet İttifâkî öncesi bunu söylememiz pek münferit görünmemektedir. Çok üzücüdür CHP'nin de Türk dünyası ile ilgili hiçbir tasavvufu ve vizyonu yoktur. Muhtemelen bu konu Karabağ Savaşı'nda yakından gözden geldik. Şöyledi ki, CHP Genel Başkanı Yardımcısı olan ve bir zamanlar Türkiye'nin Azerbaycan'daki sefiri görevini yürüten A. Ünal Çeviköz, o dönemde Türkiye'nin Azerbaycan'da bir koalisyonu oluşturmak istememişti ki. "Maalesef biz Azerbaycan'a çok yakındık" demiştir. Her ne kadar Çeviköz sonrasında "sozlenenin yanısına anlaştık" öne sürmek olsada da bu, kendisinin iki kardeğin ilke ilişkilerine yönelik hatalı söylemlerinden sadece biriydi.

TÜRKİYE'YE NİN BÖLÜNMESİ PROJESİNE ORTAM OLÜSTURANLAR

En tehlikeli husus, Millet İttifâkî'nın cumhurbaşkanı adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu'nun daha çok oy almak adına PKK terör örgütünün siyasi kâfi olan HDP ile uzlaşmasıdır. Sayın Kılıçdaroğlu, seçilmiş durumunda hâpişte olan FETÖ tutuklarını serbest